

Beste lezer,

Inmiddels is 2024 ook al weer 3 maanden oud. De hoogste tijd om jullie weer op de hoogte te stellen van het wel en wee op Rust na Onrust. Na de feestelijke december maand hebben we in januari weer de normale dagelijkse activiteiten opgepakt. Zo zijn we iedere dag actief in de keuken en worden er heerlijke verse soepen, cakes en maaltijden bereid.

We sporten, wandelen en ook de duofiets komt wekelijks van stal. Inmiddels hebben allemaal veel zin in het voorjaar dus met iedere mooie dag zijn we veel buiten te vinden. We hebben het voorjaar naar binnen gehaald door bloemstukjes te maken. Ook hebben we lammetjes geknuffeld bij Wim en Carolien. In maart hebben we een uitstapje gemaakt naar het Ambachtscentrum in Goes. En voor de komende weken staan nog meer leuke uitjes gepland. Wij kijken uit naar het voorjaar en alle leuke dingen die weer op de planning staan.



Ton, Jan
Henk en
vrijwilliger
Jan

Piet

Actualiteiten bezoekers

Ook in de eerste maanden van dit jaar is er weer verloop geweest in onze bezoekers. We hebben van een aantal bezoekers afscheid genomen maar, gelukkig hebben we ook nu weer nieuwe mensen mogen verwelkomen.

We heten: Bert, Ria, Janhein, Jan, Emma, Cobi, Roel, Charles, Jenneke

Piet de, Koos en Hans van harte welkom bij Rust na Onrust.

Helaas hebben we afscheid genomen van: Marina, Frans, Dik, Ben, Marie, Barry en Rinus

Ook hebben we de berichten gekregen dat, Kees zijn overleden. We zijn blij dat zij tot het laatste toe de dagbesteding konden bezoeken.

Mocht u voor de volgende uitgave nog ideeën of tips hebben dat horen we dat graag.

AGENDA en NIEUWS

Gesloten dagen

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april zijn wij gesloten i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen.

Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. I.v.m. Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna.

Maandag 20 mei i.v.m. 2^e pinksterdag

Muzikale ochtend

Op D.V. woensdag 22 mei zal er in de kerk van Schore een muzikale ochtend zijn. Het Kapels Gemengdkoor komt optreden met Oud Hollandse meezingers. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie volgt t.z.t. via de mail.

Schoonmaak dag

Dinsdag 12 maart hebben we de jaarlijkse schoonmaak dag weer gehad. Met het hele team en een groep vrijwilligers is er op beide locaties is hard gewerkt. De ruimtes zijn binnenste buiten gekeerd, opgeruimd en gepoetst. Wat is alles weer heerlijk schoon en opgeruimd. Heel hartelijk dankt voor alle hulp.

Dieren nieuws

Inmiddels zijn er 3 alpaca's gedekt en als alles goed is gegaan zijn ze zwanger. We hopen komende zomer weer een aantal baby alpaca's te krijgen.

Eén van onze konijnen had een ontstoken oog. Gelukkig is zij na een goede verzorging weer goed opgeknapt en kan ze weer bij de andere konijnen gelaten worden.

Fietslabyrint

We hebben dankzij de inzet van stichting die giften mogen ontvangen twee mooie nieuwe fietslabyrinten kunnen aanschaffen. Dit zijn fietsen waar je achter een beeldscherm kunt fietsen vanuit je (rol)stoel. Het scherm geeft leuke fietsroutes weer door heel Nederland en zelfs over de hele wereld. Maar het leukste is misschien wel door je eigen geboortedorp! Hartelijk bedankt voor deze leuke aanwinst! We hebben er al veel gebruik van gemaakt.

Vrijwilligers aan het woord

Mijn naam is: Kent u dat programma nog wat vroeger op de televisie was en sinds kort opnieuw? Nou mijn naam is: Leny [REDACTED] [REDACTED] Nu bijna 70 jaar geleden zag ik het levenslicht in Yerseke. Daar groeide ik op samen met mijn oudere zus Maaïke en mijn grote broer Kees. Ons ouderlijk huis stond onder aan een dijk dus onze jeugd speelde zich af op/in of bij het water. Wat is er mooier dan dat er voor jouw ogen een nieuwe haven wordt aangelegd met de nodige bergen zand en stenen? De oude oesterloodsjes waar je heerlijk veilig kon zwemmen, en de winters waren inderdaad veel kouder met schaatsen, prikstokken/sleetje rijden van de dijk en zelf ijsschotsen springen zijn ook mooie maar fijne herinneringen uit mijn heerlijke jeugd!

Na wat omzwervingen kwam ik de liefde van mijn leven tegen: Ad de Jonge, en slim als ik was die liet ik niet meer gaan en we zijn getrouwd. Toen we in het stukje Vlakte-Kruinigen woonden, dat ligt nu in het water door de verbreding van het kanaal door Zuid- Beveland, moesten wij er gedwongen weg. Zo belanden wij in Schore nu weer al ruim 40 jaar geleden.

Wij mochten twee lieve zonen opvoeden, en toen de jongste 3 jaar was kwam ik bij toeval als vrijwilligster terecht op een peuterspeelzaal. In de loop van de jaren werd ik juf op het dagverblijf en de peutergroep. Wat bofte ik. Ik hou van mensen maar bovenal van de jongste die zijn nog zo puur en zuiver in doen en denken. En als je werk je hobby is dan ben je een gelukkig mens. Ik heb genoten van mijn werkzame tijd en ik sta op Hansweert en Schore bekend als juf Leny doordat ik daar 34 jaar heb mogen werken. Ik had een contract van 36uur maar de realiteit was minstens 40 uur per week. Mijn man Ad is huisman geworden en dat deed hij met volle overgave want ik kwam altijd thuis in een brandschoon huis. Koken deed ik zelf want anders stond er niets anders op het menu dan sla/komkommers/tomaten en eieren in vele variaties.....dat dan weer wel! Eind 2019 ben ik gestopt met werken met de hoop nu samen te gaan genieten van onze vrije tijd en elkaar. Maar het leven loopt tot mijn grote verdriet soms anders en januari 2020 is Ad overleden. We mochten ruim 43jaar samen zijn.....

Gelijktijdig begon de corona periode. Ik was erg verdrietig om het verlies van Ad en ook mijn werk was klaar. Ik stortte mij op allerlei creativiteit en als eenmaal lekker bezig was dan gebeurde het dat ik tot diep in de nacht bezig was. Ik had geen enkele structuur in mijn leven. De enigste die voor wat regelmaat zorgden waren mijn hond Boef en mijn twee poezen die op gezette tijden naar buiten moesten of eten wilden. Geen structuur is voor geen een mens goed dus ik gaf mijzelf de welbekende schop onder mijn achterste en ik besloot, zodra Covid het toeliet vrijwilligster te worden.

Dus toen ik Leo op de Schoorse herfstmarkt ontmoette en hij vertelde dat hij graag wat dingen van mij wilde leren en Heleen mij uitnodigde om eens naar het oude schooltje te komen, was het snel beslist.

Ondertussen is ons groepje flink uitgebreid. Op dinsdagmorgen komen er vier bezoekers en op de vrijdag zijn dat er vijf. Er worden de mooiste dingen gemaakt en er zitten ongekende talenten bij maar, het belangrijkste is dat we een fijne ontspannen morgen hebben en dat lukt bijzonder goed! Voor mij betekend het veel meer dan regelmaat in mijn leven. Het is een fijn gevoel dat er mensen zijn die je verwachten, fijn om je gewaardeerd te voelen maar het fijnste is het veilige gevoel wat ik heb sinds ik bij die warme/liefdevolle familie mag horen die Rust na Onrust heet.....Dankjewel daarvoor!

Warme groet Leny

Jongeren avond:

Vrijdagavond 8 maart hebben we weer een jongerenavond gehouden. Iedereen kon met de pizzarette zijn eigen pizza maken. Dit was leuk om te doen en erg lekker. Nadien hebben we een kennismakingspel gedaan. Het was weer een geslaagde avond.



Leo en vrijwilligster Leny

Personeel en stagiaires.

Rex: In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we afscheid genomen hadden van onze facilitair medewerkster. Gelukkig hebben we inmiddels Rex mogen verwelkomen. Zij zorgt er nu voor dat alles schoon en netjes blijft.

Iris: Is onze nieuwe stagiaire. Zij komt voor een periode van 10 weken stage bij ons lopen. We hopen dat je een fijne en leerzame stage bij ons hebt.

Leuke uitspraak:

De vakantie van het directieteam in Thailand is tijdens de koffiepauze onderwerp van gesprek. Iemand zegt: Dat is dan vast een 'Taailand'. Klopt zegt een ander, ze zijn daar zeker niet mals.